

B E R E T N I N G

til

COMMANDING OFFICER WAR CRIMES INVESTIGATION UNIT

Undertegnede NILS JOHAN JACOBSEN, Bodil BUSKAGER 5, 1. th. Vanløse, Koramikor, f. d. 30. August 1910, i Stavanger (Norge)

blev anholdt af Tyskerne d. 5. Maj 1944, sigtet for Sabotage, illegal Bladvirksomhed, Forbindelsesmand til illegale i Tyskland.

Jeg blev d. 5. Oktober 1944 overført til NEUENGAMME Lejren, hvor jeg var i 1,5 måned, hvorefter jeg kom til VERSEW Lejren ved den hollandske Grænse, hvor jeg var, til jeg via Neuengamme Lejren blev overført til Sverrig. (Om denne Lejr se Sjrlig Beretning.)

NEUENGAMME Lejren.

Umiddelbar efter min Ankomst til Neuengamme Lejren kom jeg i en Arbejdskommando, der hver Dag tog ud fra Lejren til Ordkarten, der er beliggende ca. 12 Km. Syd for Hamburg.

Arbejdet i denne Kommando var Gravning af Tanksplirring.

Lederen af denne Kommando var en Oberscharführer

Navnet ukendt, kaldet "Brölöben", ca. 45 Aar, ca. 178 cm. høj, ret skarpkæadet Ansigt med bred Hageparti, ret fyldig, kraftig bygget.

Denne Leder var meget brutal, og naar han gik Rindon af Fangerne igennem, var Stokken i Brug hele Tiden. Sjrlig yndede han at være efter nogle Russerdronge, som var tilknyttet Kommandoen.

Af sjrligt bemærkelsesværdigt husker jeg, at engang først i November 1944, da de store Luftbombardementer af Hamburg gatte ind, blev en af de allieredes Flyvere skudt ned lige over Kommandoen. Vistnok 3 eller 4 sprang ud af Maskinen i Faldskirm, og da de nåede Jorden, var der flere af Fangerne, som sprang hen for at hjælpe dem, idet det var paa moset Grund, de var landet, og de havde Besvær med at slippe fra Faldskirmon.

Lederen af Kommandoen var ogsaa i Mirkheden, og de Fanger, som hjalp de allierede, fik Prygl af Stokken.

Jeg var ogsaa henne ved en af Englænderne, der var faldet ned i en Grøft. Denne Englænder var saaret i det ene Ben. Hvor meget ved jeg ikke, men han kunde ikke støtte paa det. Lederen kom ogsaa derhen, og han gav sig straks til at slaa løs paa de Fanger, som var ved at hjælpe ham op af Grøften. Han gav sig derefter til at slaa paa den saarede Flyver med Stokken, raut og ubehorsket.

Vagtposterne omkring Kommandoen kom nu med de andre Flyvere der blev samlet paa Landevejen. Her gav Lederen sig til at slaa løs paa dem igen, hvorefter de blev ført hen til Stationsbygningen, og siden har jeg ikke set noget til dem.

Dette bør meddeles de allierede Myndigheder, idet den Op-

tråden absolut var krigsforbryderisk, ligeom der ene af fløjerne var anført i det ene den og ikke kunde støtte på det.

Han slog tilbage på den og talte om resten af udsagnet. Til sidst den nævnte, som ikke kunde støtte på den, endelig staa op, gik det udover, og selv efter han kaldt omkuld, blev ledelsen ved med at staa på den.

Han slog ned et bredt Gummistykke, som var anbragt ud af et Automobilgaffel.

Jeg kan till endvidere til gentagne ledelsen af denne Arbejdskommando, tilføjes efter Fotografier.

Jeg er ikke i stand til at kunne oplyse yderligere omkuld om denne ledelse, men Gennemførelserne, som var deponeret kan sikkert oplyse yderligere, idet de også var underlagt denne Kommando og forordtbeholdende, og i den forbindelse kan jeg oplyse, at det var under den Kommando, at de fleste af de afslåede Gennemførelser, såde.

København, d. 25. August 1946.

Beredning om Voksen Ledelsen udf.