

B E R E T N I N G

til

COMMANDING OFFICER WAR CRIMES INVESTIGATION UNIT,

Undertegnede Willy Etjar MADSEN, Bopæl: Knudsgræde Nr. 20, Silkeborg, Kloakmester, født den 12. Oktober 1915 i Silkeborg, blev anholdt af Tykerne den 21. Juni 1944 sigtet for illegal kommunistisk Virksomhed.

Jeg blev den 20. Oktober 1944 overført til NEUENGAMME, hvorfra jeg den 15. November 1944 blev overført til VERSEN LEJREN, hvor jeg var til den 27. Marts 1945, da jeg ved Røde Kors. Foranstaltning via NEUENGAMME blev overført til Sverrig.

VERSEN LEJREN

Blandt denne Lejrs "Overfanger" fandtes en Lager-Kapo hvis Fornavn var WERNER, hvad han ellers hed eller hvilket Fange-nummer han havde, husker jeg ikke, men jeg erindrer dog, at han paa sin Fangedragt bar grøn Trekant, der tilkendegav, at han var kriminel Forbryder. Hans Signelement er ellers følgende:

ca. 45 Aar gammel, ca. 185 cm. høj, meget kraftigt bygget lidt duknakket, mørkeblondt Haar med græsoprte Tinder. Meget tykke Læber, ingen særlige Kendetegn. Han var Rigstysker.

Ved min Ankomst til NEUENGAMME LEJREN var han Block-Eltester, men paa Grund af, at han ved en given Lejlighed havde drukket sig fuld, kom han paa Arbejds hold, og blev sammen med mit Hold sendt paa Arbejde i VERSEN LEJREN. Her "bløstred" han imidlertid snart igen, og kort efter, saa vidt jeg husker allerede samme Dag, som vi ankom til Lejren fra Neuengamme, blev han ansat som Lager-Kapo.

Om ham kan jeg sige, at han absolut er værdig til at faa Betegnelsen Krigsforbryder, idet han ved sin Behandling af sine Medfanger har udvist en ganske umenneskelig raa og brutal Opførelse. Han slog og sparkede saaledes sine Medfanger hvor og naar han kunde komme af Sted dermed, og han var saaledes ogsaa altid udstyret med en lang Sax Trækniappel, som han flittigt gjorde Brug af.

Jeg har utallige Eksempler paa, at han har mishandlet Medfanger, men et Tilfælde, der forekom mig særlig ubyriligt, og som har fæstnet sig særligt i min Hukommelse er dette:

I der Blokk hvor jeg boede, var der en italiensk Medfange, der efter min Formening var totalt sindssyg, hvilket den Maade han opførte sig paa, tydeligt for mig gav det fuldgyldige Bevis for, og han nægtede saaledes at stille til Arbejde om Morgen, naar vi andre blev kaldt ud til Arbejde. En Morgen, da han som sædvanlig nægtede at forlade Blokken, trak ovennævnte Kapo ham ud af Blokken og overhældte ham med iskoldt Vand, hvorefter han blev beordret ud paa Arbejde sammen med sin Arbejdskolonne. Da han imidlertid igen den påfølgende Morgen nægtede at gaa ud paa Arbejde trak Kapoen ham ud og med sin store tykke Træknippe, gennemprylede han Italieneren. Det sidste jeg saa, var at Italieneren var blevet liggende paa Jorden uden af Stand til at rejse sig efter de mange Slag, der var hældt ned over ham, og jeg saa Kapoen sammen med et Par andre "Overfanger", der havde assisteret i Afstraffelsen - hvem disse var husker jeg ikke nu - slæbe af Sted med Italieneren og bringe ham ind paa Lejrens Revier. Ved Hjenkomsten til Lejren efter Dagens Arbejde, fik vi at vide, at Italieneren i Løbet af Dagen var afgaaet ved Døden. Der hersker for mig ikke nogen som helst Tvivl om, at det er ovennævnte Kapo, der har forvoldt den italienske Medfanges Død.

Jeg mener mig bestemt i Stand til at i påkommende Tilfælde at kunne genkende ovennævnte Kapo og det selv efter et Fotografi.

Silkeborg, den 2. September 1946.